

THOMAS

TIJDENS DE OCHTEND VAN 25
DECEMBER ROND 12:00 UUR...

GOEDENDAG,
MENEER DE
KERSTMAN!

HOI, THOMAS!

HOE KOMT U
EIGENLIJK AAN
AL DIE
KERSTSPULLEN?

OP 24 DECEMBER GA IK OVERDAG MET MIJN ARRESLEE
DE HELE WERELD DOOR OM MIJN INKOPEN TE DOEN EN
DAARNA GA IK DE NACHT EROP LANGS ALLE HUIZEN
WAAR ALLE MENSEN WONEN DIE IN JEZUS GELOVEN
OM DE SPULLEN ONDER DE KERSTBOOM NEER TE
LEGGEN!